

# 96. Sydney, wat een heerlijke stad, een pareltje.

Voordat we van de stad Sydney gaan genieten, gaan we eerst al onze officiële plichtplegingen doen, d.w.z. Inchecken in het geweldige Meriton hotel, dan konden we de bagage meteen uit de auto naar de kamer brengen en was er geen gesjouw meer als we terugkwamen van het vliegveld, waar we de auto in moesten leveren bij Europcar. En mensen wat een heerlijk gevoel, als je probleemloos over de 3000km hebt gereden en niet een krasje hebt veroorzaakt, niet bij je huurauto, maar ook niet bij anderen. We konden heerlijk met de trein terug naar Chinatown, ofwel het centrum en dat is mooi makkelijk.



De aflevering van de auto, met 3249 kilometer op de teller



Met de trein vanaf  
het vliegveld naar  
het station Sydney  
centrum

Iedereen zal er een eigen mening over hebben, maar wij voelen ons hier helemaal gelukkig. We hadden ons vier dagen gepland voor deze stad. Het is natuurlijk niet alleen het centrum, er is nog zoveel meer.

Van de leuke winkels en kleine centra, door de botanische tuin richting haven en dan natuurlijk naar het fantastisch architectonische gebouw de "OPERA" ik ga jullie dan ook verrassen met een heleboel foto's en zal bij de foto's schrijven waar het is.

We hebben hier heerlijke dagen doorgebracht en het geeft zo'n schitterend gevoel om Australie af te sluiten in Sydney.

We hebben hier alle tijd voor genomen en zullen ons beslist niet gaan vervelen.



Ik spreek nu even via de zakken die hier liggen. Al die maanden hebben "wij" onze eigenaren gevolgd, maar nu ze in Sydney zijn hebben ze ons niet nodig en hebben ze ons voor oud vuil in de hoek gegooid, in afwachting of ze ons weer op komen halen en de a.k. maanden weer meenemen voor een vervolg. We gaan nu maar even uitrusten en zijn er dan in ieder geval klaar voor als ze ons weer nodig hebben, maar dat is na hun uitje in Sydney.

Eerst wil ik aangeven, dat in de geschiedenis terugkijkend,

Abel Tasman hier in de zeventiende eeuw wel het nodige teweeg heeft gebracht, want de Abel Tasman Zee grenst aan de kust bij De Harbour Sydney. Dat is het leuke, wat ik vroeger op school leerde in de geschiedenislessen van meester Braakhuis maar nu kan ik het met eigen aanschouwen, wat je nooit had durven dromen. We zullen hier nog het nodige van zien v.a. volgende week in New Zealand.

Meester Braakhuis was mijn meester op de lagere school en hij heeft mij geleerd hoe mooi geschiedenis en aardrijkskunde kan zijn, zo zouden meer onderwijzers moeten zijn, want dat blijft je je hele leven bij.

Wij liepen vanaf Chinatown, waar we in het geweldige Meriton zaten, richting het Anzac War Memorial in het Hyde Park, via the Mary's Cathedral, door The Domain naar the Royal Botanic Garden, om vandaar bij het Sydney Opera House aan te komen.

Een fantastische wandeling en ontzettend veel te zien. Overal zijn leuke zitjes, waar je kunt genieten van andere mensen die net als wij genieten, van zo'n geweldige omgeving.

Jarenlang had ik er over na gedacht, om ooit het Opera House persoonlijk te kunnen aanschouwen, maar nu werd het toch werkelijkheid.

Wij hadden er over nagedacht om eventueel oud en nieuw hier te vieren, maar is gewoon onbetaalbaar. Hotels 10x zo duur als nu en wij hebben ons laten vertellen, dat alleen het vuurwerk spectaculair is, maar wanneer het vuurwerk afgelopen is, iedereen naar huis gaat en de gezelligheid meteen verdwenen is, totaal anders dan wij in Europa gewend zijn.

De volgende foto's op volgorde van de route die we gelopen zijn.



Vanaf Chinatown



Natuurlijk onderweg  
een pauze om daar de  
nodige dingen te  
bekijken



Gerard rust uit  
alvorens de trappen  
te betreden.



De prachtige in Engelse stijl gebouwen



een lekker "lunsje"



schoenen worden hier  
nog regelmatig op

straat gepoetst



Queen Victoria



Mary's Cathedral





Prachtig glas in lood



Mary's Cathedral met klooster



Er wordt regelmatig  
een partijtje  
geschaakt in Hyde  
Park



Prachtige standbeelden en waterpartijen



bij de botanische tuin



prachtige beelden



prachtige bomen



nog even poseren, voordat de Opera komt



daar is die dan met de Harbour Bridge op de achtergrond



een echt W00W gevoel



Marc ter Beek, 22  
jr. geleden gleeed  
jij hier als kleine  
ik nog vanaf, nu is  
het verboden



Alle duiven op deze  
dam



Wat een schitterend  
gebouw



Drie prachtige beelden uitgehouwen in steen





In dit straatje the  
Rock's waren de



eerste huizen  
gebouwd in 1788,  
door de eerste  
Europeanen in  
Sydney. Hier was een  
Italiaans  
restaurantje waar  
Marc en Gerard 22  
jaar geleden hebben  
gegeten. Wij hebben  
er nu gegeten en  
werden bediend door  
de zoon en de ouders  
waren verhuisd naar  
ergens in Nepal, dus  
het is nooit een  
Italiaan geweest,  
maar who cares.



Elke dag leggen hier  
grote cruiseschepen  
aan



Het begin van de wandeling  
over de Harbour bridge



Iedereen was met  
safetybelts gezekerd,  
anders mag je niet mee



Zagen we regelmatig,  
allemaal zwijntjes



In de verte de Opera



Een heerlijke pauze



Genieten.



Even een welverdiende .....



Allemaal konijntjes



De eerste pakhuizen aan de kade



Overal aan zee zie  
je het prachtige  
opera gebouw



zelfs van de andere  
kant van de Tasman  
zee zie je de  
prachtige Opera



Wat een geweldig  
uitzicht.



Aan het einde kreeg ik  
eindelijk mijn beloning,  
OESTERS

Lieve mensen, Sydney is echt geweldig, voor diegene, die misschien dezelfde ideeën hebben dan wij, in een woord, Marvelous. Als het mogelijk is, komen we graag nog eens terug. Je bent een echte parel.

Zien we jullie de volgende keer in Auckland, New Zeeland? Laat maar weten wat jullie graag zouden willen weten?

j